

En bra bok!

Text & foto: Sten Rönnerberg

Kalixbon och NSD-journalisten Bosse Johansson har skrivit en fantastiskt fin bok, om byarna i Norrbottens inland och deras befolkning.

I en spännande och levande text på ett par hundra sidor med över 400 bra bilder får vi möta hundratalas människors och deras öden i Norrbottens byar längs inlandsvägarna kring Överkalix.

Det är en bok med mycket stor relevans också för Kalix kommun och dess byar. Det är bok som bör finnas och läsas i varje hem i Kalix och Överkalix kommuner. Boken som har ett mycket fint samspel mellan text och bilder, är vacker.

Den har ett budskap om öden som levande tecknar det senaste halvseklats slakt av den svenska landsbygden sedd med de drabbades ögon, men det är ändå inte en pessimistisk undergångsskildring. För många livsöden låter oss också ta del av en mera hoppfull syn på landsbygden och Norrbottens inland. Det finns inflyttade och besökare som älskar de här byarna, dess folk och dess boende. Det är personer som ser möjligheter för de små byarna och en framtid som är ett komplement till de alltmer kommersialiserade och upphosade storstadslivet i stora världen.

Händer på Bygden söker därför författaren för en intervju. Det kan ju kanske vara intressant för denne intervjuarproffs att nu själv bli intervjuad. Jag uppsöker honom i hans hem i Kalix och vi har ett mycket trevligt samtal om boken och livet.

BARNFÖDD I HEDENSBYN

Bosse växte upp i Hedensbyn i Överkalix, arbetade vid posten efter skolan och höll på det fram till 1992. Han slutade som postexpeditör, sadlade om och utbildade sig till journalist på Kalix Folkhögskola.

Som journalist har han gjort

sig känd som en flitig skribent och medarbetare i Norrländska Socialdemokraten. Men det här året har han tagit tjänstledigt för att skriva den här boken och en till som är på gång.

VAD ÄR DET GODA LIVET?

Bosse tecknar i boken många livsöden av människor som gått sin egen väg, gjort något annorlunda av sitt liv, ofta under motstånd men med en envishet och seghet som gett bestående intryck av vad de skapat.

Det är människor som det talas om med beundran av grannar och andra som kommit i kontakt med dem. Det blir porträtt av människor med självrespekt, människor som förebilder, människor som har ett värde som är unikt och inte likt någon annans.

Är det goda livet att förverkliga sig själv på ett sätt som små byar i glesbygden kan bättre än de mer strömlinjeformade städerna kan? Ja, kanske det, säger Bosse. I varje fall har de individualister jag mött och intervjuat inte liknat varandra särskilt mycket, allra minst har de passat in i de mallar som byråkraterna ställt upp för hur landsbygdsbor är och bör vara.

Det goda livet är mest meningsfullt arbete, mycket och nära umgänge med några få andra människor, närhet till och umgänge med naturen, där man kan uppleva tystnad, storslagenheten i ljuset, him-

lens och luftens skiftningar, vattnet, djur och fåglar, växter, något som det är en stilla lycka att bara få finnas och vistas i. Förnöjsamheten över att bara få finnas och vara en del av det här umgänget är en grund för det goda livet. Utan den grunden är inkomster och status och materiella tillgångar av litet värde.

Vi är överens Bosse och jag att den här grunden för det goda livet är vad framtidens landsbygd kan konkurrera och segra med i framtidens samhälle.

GRUNDEN FÖR UTVECKLING

Vi är överens om att en förutsättning för utveckling och det goda livet på landet är tillgång på arbete. Jobben måste till om byarna skall kunna fortleva. Likaså måste infrastrukturen fungera med skolor, skolskjutor, vägar, kommersiell och social service, post, telefon och bredband.

Utan jobb och bra infrastruktur är framtiden dyster för landsbygden. Ansvar för denna utveckling ligger i mycket på politiker. Men minst lika viktigt är att vi har människor som ser värdet i sina byar, har hopp om och tror på en positiv framtid för sig och sin by. För byggandet av den kulturen är Bosses bok ett viktigt bidrag. Så läs den och fundera vidare du också.

Boken "Dit vägarna bär" finns att köpa på bokhandeln, biblioteket och NSDs lokalkontor i Kalix.



Bosse som rensat egenhändigt plockade hjortron, visar upp sin bok hemma hos sig i Kalix.

