

# Dunderfest i Flakaberg



Börje Erixon och sånggruppen Power såg till att humöret var på topp. Och att publiken höll värmen med allsång under den blöta sommarträffen.

FOTO: BOSSE JOHANSSON

**FLAKABERG.** Det var blixtar, dunder och schön allsång i Flakaberg på lördagen.

**Trots regnet och åskvädret kom ett 70-tal personer till sommarträffen**

Flakaberg ligger vid Edeforsvägen i sydligaste delen av Gällivare kommun. Inledningstalare på träffen var kommunens kultursekreterare Lars Israelsson.

Han berättade om ett besök i Flakaberg på 1980-talet, hos Hilmer Skoglund:

– Det var en träff som var fylld av Hilmers kunskaper om bygden.

## UPPOFFRANDE ARBETE

Israelsson berättade att Skoglund postumt fick Gällivare kommuns kulturstipendium 1992, för sitt ”uppoftande arbete att utforska och dokumentera bygdens historia, kultur och språk utan tanke på egen vinning”.

En båtresa till ”den magiska platsen” Unna Saiva är ett annat minnesvärt besök som Lars Israelsson gjort i trakten.

## SKATTERNAS HEMVIST

Unna Saiva är den mest fyndrika samiska offerplats som hittats i Sverige.

– Vi ska arbeta för att skatterna som nu finns bevarade i Historiska museet kan ställas ut i våra trakter, lovade Israelsson.

Han pekade också på de miljardvinster som skogsbyarnas människor strävat ihop till bolagen under årens lopp:

– De slet i skogen och i flottningen men inte en krona av vinsterna kom tillbaka. Byarna lades ned när skogens skatter var utvunna och med mekaniseringen försvann jobben. Det är därför jag beundrar alla de som kämpar för en utveckling på landsbygden,

Efter Israelsson var det diakonissan Kerstin Brännströms tur att hålla friluftsgudstjänst. Hon har rötterna i byn och bjöd på stämningsfulla sommarsånger, ackompanjerad av morbrodern och dragspelaren Börje Eriksson.

På plats fanns även sånggruppen Power från Kalix och besökarna sjöng allsång så det stod härliga till.

## FÖRSTA BOSÄTTARNA

Släktforskaren Marianne Söderfjäll, som nyligen flyttat hem till byn från Gällivare, berättade om flakabergarnas ursprung. Första kända bosättarna var hennes farfars farfar Erik Eriksson och farfars farmor Brita Maria Mariasdotter. De flyttade från Risträsk till Flakaberg i mitten av 1800-talet.

BOSSE JOHANSSON